

Adventsproject 2021 Kindernevendienst - Informatie voor de gemeente

KERST- zondag 25 december

In het adventsproject van dit jaar hebben we meegekeken over de schouder van de evangelist Lucas. Wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn evangelie? Stel je voor dat Lucas een plakboek zou hebben bijgehouden van de verhalen over Jezus. Wat zou er dan in staan? Daar hebben de kinderen deze adventstijd over nagedacht.

Voor dit project is een groot projectboek gemaakt: het plakboek van Lucas. Daarin is ruimte voor eigen inbreng van de kinderen. Ze kunnen erin kwijt wat ze hebben meegemaakt, waar zij in deze adventstijd naar uit kijken en nog veel meer. Zo komen hun eigen ervaringen direct naast de verhalen uit de Bijbel te staan. Het grote plakboek heeft u tijdens Advent ook in de kerk zien staan.

Vanwege corona-maatregelen hebben wij de Kindernevendienst door de week gehouden en steeds een filmpje gemaakt voor in de dienst op zondag; zo zijn we toch samen!



Als de KERST-kaars wordt aangestoken

De nacht was plotseling voorbij
voor herders in het veld.
Hier schijnt het licht voor u en mij,
de wereld staat versteld.
Wie lichtjes in zijn ogen krijgt
en zomaar liedjes zingt,
is welkom in Gods koninkrijk
en welkom bij dit kind.

Verhaal: Lucas 2:1-20

Jezus wordt geboren in Betlehem. Herders in het veld horen dat de Messias gekomen is.
Ze gaan op weg om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is.

(De ouders van de kinderen hebben de tekst van het verhaal gekregen)

Knutselopdracht

Vandaag laten we zien met welke speciale, bijpassende knutselopdracht de kinderen bezig zijn geweest; u ziet de mooie resultaten op de film. De kinderen hebben thuis hun kerstcadeautje van de Kindernevendienst gekregen: veel plezier er mee! Iedereen een hele fijne Kerst gewenst!

Er is een projectlied gemaakt op de melodie van lied 444: Nu daagt het in het oosten

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

